

KIES JE SPORT EN KUNST

Er zijn weer nieuwe activiteiten!

Wist je al dat er vanaf 17 maart een heleboel nieuwe sportieve en culturele activiteiten op kiesjesportenkunst.nl staan? Schrijf je in en ga kennismaken! Misschien ontdek je wel een super toffe nieuwe hobby of sport! De activiteiten vinden plaats in de periode tot het einde van het schooljaar. Nieuw dit keer is dat er ook activiteiten zijn toegevoegd voor jongeren. Dus ook oudere broers of zussen, die op de middelbare school zitten, kunnen meedoen. Weet je niet goed wat je moet kiezen? Vouw het happertje hieronder in elkaar en we helpen je op weg. Uitleg nodig? Kijk op de achterkant van dit papier. Veel plezier!



Houd jij van
rennen, klimmen en
springen in de stad?
Doe mee aan freerunnen.



Kun jij goed op
je tenen staan zonder
om te vallen? Dan ben je
vast goed in ballet!
Kom je het proberen?

Bekijk nieuw sport-
en cultuuraanbod!
kiesjesportenkunst.nl



Wil jij later beroemd
worden? Lijkt toneel je
leuk? Probeer een keer
een toneelles.



Wat knutsel je graag?
Probeer een keer iets nieuws
te maken zoals een stempel
of een bibberspiraal.

Dans jij graag? Leer
de coolste dansjes
bij breakdance.

Wat is je favoriete
liedje? Leer hem goed
zingen bij een
zangworkshop.



Durf jij van een
toren in het water
te springen? Misschien
is schoonspringen iets
voor jou?

Wil jij leren
schaatsen op muziek?
Ga kunstschaatsen
eens uittesten.



Zoek je een nieuwe
sport of hobby?
Probeer dit happertje!



ZO VOUW JE EEN HAPPER

Knip de happer uit langs de stippellijn hieronder. Je hebt dan een vierkant over. Leg dit voor je neer met de uitleg naar boven en de happer naar beneden. Volg dan de plaatjes hiernaast.



Deze kant boven
als je begint met vouwen!

